



Creatieve maand 2
Vincent van Gogh

Week 1

MIJN FOCUS

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag



Vincent van Gogh geboren in Zundert
op 30 maart 1853
overleden Auvers-sur-Oise
29 juli 1890

Postimpressionisme → stijlexperimenten vanaf 1886

Schilderijen in Nederland → van Gogh museum A'dam
Kröller-Müller (1^{ste} grootste
verzameling van de wereld)

Bekend van Zonnebloemen, De aardappeleters,
Slaapkamer te Arles

Vader van Vincent was predikant, moeder dochter
van boekbinder.

Aantal broers en zussen waaronder Theo.

Op z'n 16^e werd hij jongste bediende bij een
kunsthandel. In 1872 ging hij schrijven met Theo en
dat bleef hij doen.

Hij ging in Londen werken en bezocht daar vele
musea.

Hij probeerde als predikant aan het werk te gaan.
Dat mislukte. Hij had veel last van depressies.

In 1880 koos hij voor het kunstenaarschap.

In Brussel volgde hij kunstonderwijs, wat geen
succes was.

Hij leerde Anthon van Rappard kennen, die veel
streepjes in zijn werk gebruikte. Dat ging Vincent
ook toepassen.

Week 2

MIJN FOCUS

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag



In 1881 keert Vincent terug naar zijn ouders die naar Etten verhuizen. Zijn schilderijen worden steeds beter. Hij krijgt een problematische relatie met Sien, die niet lang duurt.

Hij verhuist naar Den Haag en krijgt daar schilderles, o.a. van Mauve. In Drenthe schildert hij landschappen en boeren/het handvochtige boerenleven: weefgetouw, twee boerinnen, de windmolentje Roosdonck.

Hij had een problematisch karakter. In 1885 vertrok Van Gogh naar Antwerpen. Hij raakte onder de indruk van Japanse prenten, die hij verzamelde en op hing in z'n kamer. Hij ging op zoek naar het vrouwlijk schoon om te schilderen. Door geldgebrek viel dat niet mee. Hij hield het drie maanden vol aan de academie voor schone kunsten. Hij werd als schilder afgewezen en bovendien werd hij ziek. Hij raakte uitgeput en depressief. Eind 1885 overlijdt z'n vader → de aardappelziekte.

In 1886 trok Vincent in bij z'n broer Theo in Parijs, in Mont-matre, waar hij in contact kwam met het Franse impressionisme.

Van Gogh werd steeds zwakker. Parijs was te druk en te koud. In 1888 betrok hij het gele huis in Arles.

Hij wilde er een kunstenaarshuis van maken, waar Paul Gauguin opaf kwam.

Zijn beroemdste doeken maakte hij hier: bu de twaalf zonnebloemen. Koortsachtig werkte hij door. Gauguin bleef niet lang, ze kregen ruzie en het zou kunnen dat Gauguin in een ruzie z'n oor afhakte. Vaker zeggen ze dat hij z'n oor afsneedt ium timmitus (oorsuizen).

Door een zenuwcrisis liet hij zich in 1890 vrijwillig opnemen. In het jaar daar maakte hij 150 schilderijen. Nadat hij weer is ontslagen uit de kliniek, overlijdt hij op 27 juli 1890, door een pistoolschot in z'n borst.

Week 3

MIJN FOCUS

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag



Week 4

MIJN FOCUS

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag



Week 5

MIJN FOCUS

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

